



Nieuwsbrief Zwolle Groenstad maart 2020



In deze nieuwsbrief

- Barre tijden
- Excursies
- Bomenweetjes
- Van de kapgroep
- Een nieuwe lente...
- Kent u deze boom?
- Uit de media
- Planting

Barre tijden

Ja, het zijn barre tijden en we weten niet wanneer deze periode van sociale afstand zal eindigen. Maar ook in tijden van corona gaat de natuur door. Vogels zingen erop los en fris groen ontluikt aan bomen en struiken: het is lente. Als hoop en troost voor iedereen: klik [HIER](#) en je hoort een fragment uit Vroege Vogels van BNNVara. Sluit je ogen en waan jezelf even buiten in de natuur. Wij wensen u allen een goede gezondheid en we hopen dat we in de toekomst nog vele bomen zullen planten.



Excursies

Er staan gezien de omstandigheden nog geen excursies op het programma. Zodra we meer weten wordt dat via de Nieuwsbrief gemeld.

Bomenweetjes



Heksenboom van Zwarte Kaat'

De mooie beuk te Bladel (NB) (in de volksmond bekend als de 'Heksenboom van Zwarte Kaat', was de Nederlandse inzending voor de **Europese 'TreeoftheYear 2020'** verkiezing.

De Heksenboom: een levende legende
SOORT: BEUK (FAGUS SYLVATICA)
LEEFTIJD: 130 JAAR OUD
REGIO: BLADEL, NOORD BRABANT, NEDERLAND

De verschijning van deze beuk, met zijn grillige takken en wortels die niet in de grond kunnen groeien, lijkt de perfecte markering van het graf van Zwarte Kaat, een ongerechte vrouw die een bende van rovers en smokkelaars leidde. Velen dachten dat ze een heks was. De boom, samen met het verhaal, is nu onderwerp van veel fiets- en wandelroutes. Op deze manier leren jong en oud op een speelse manier meer over de natuur en wordt het oude verhaal levend gehouden.

Helaas kunt u nu niet meer op de boom stemmen maar natuurlijk waren we heel benieuwd of de Heksenboom winnaar werd! De resultaten werden op 17 maart bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in Brussel. Helaas was onze Heksenboom van Zwarte Kaat niet in de eerste drie prijzen. Dat waren wel:

1 - Bewaker van het gezonken dorp, Republiek Tsjechië

2 - Ginko van Daruvar, Republiek Kroatië

3 - De eenzame populier, Russische Federatie

Van de kapgroep



In de vorige nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van de halfjaarlijkse Kaplijst van de gemeente.

- We zijn het merendeel van de 300 bomen langsgelopen en hebben bij een aantal geconstateerd dat er geen gevaar is om de boom te laten staan, als de omgeving dit toelaat bv. als de boom richting het water overhelt. Daarnaast stonden er enkele bomen onterecht op de lijst, deze waren in goede conditie en blijven staan.

- Er is een vergunning aangevraagd voor een enorme ceder die in een kleine voortuin staat. Wij betreuren het dat de bewoners deze prachtige boom willen kappen. Omdat het perceel niet groter is dan 400 m² is er geen vergunning nodig en zal deze boom uit het straatbeeld verdwijnen.

- Aan de Assendorperdijk staat een aantal platanen, die de gemeente fors wil snoeien (kandelaberen). Wij vinden de bomen zó echter veel mooier en ongesnoeid hebben ze veel meer waarde omdat de grotere boomkroon o.a. fijnstof afvangt, uitlaatgassen opneemt en schaduw en koelte geeft bij zomerhitte. Gelukkig heeft de gemeente ons advies ter harte genomen en kan hier een mooie platanenlaan ontstaan.

- Prorail heeft een aanvraag ingediend om 3 volwassen robinia's te kappen aan de Deventerstraatweg in verband met het verbreden van een toegangsweg. Het zijn prachtige bomen. De vrienden van Assendorp steunen ons om deze bomen te behouden. We hopen dat er een alternatieve oplossing kan worden gevonden. Op

dit moment weten we nog niet hoe dit afloopt.

Gelukkig hebben we verder weinig te melden, het is op dit moment heel rustig met de kapaanvragen.

Een nieuwe lente...



Een bijdrage van Lucette M. Faber

Vandaag schrijf ik een keer niet over een wandeling, maar over het wonder van de ontwakende tuin. Mijn tuin ligt aan de Wijde Aa en veel mensen, die wel wandelen, blijven stil staan om er naar te kijken. Dat vind ik fijn, want de natuur verbindt mensen.

Nu we allemaal ineens op onszelf zijn teruggeworpen door de aanval van het corona virus zal voor velen, naar ik hoop, meer tijd overblijven om eens goed te kijken naar al het fonkelnieuwe moois in onze directe omgeving. En, hoe fijn, we hoeven geen anderhalve meter afstand te houden bij het bestuderen van een nieuwe loot aan de roos, een jong meidoornblaadje of de prachtige bomen rond het water.

Vorig jaar heb ik de lente gemist doordat ik twee maanden in het ziekenhuis lag vanwege een nieuwe heup die een beetje misging. Deze lente voelt als extra nieuw, extra heerlijk. De tuin voor en achter heeft een flinke snoeibeurt nodig, de klimrozen waren verwilderd. Heeft u wel eens naar een net uitlopende roos gekeken? De oerkracht waarmee zo'n donkerrood, uiterst kwetsbaar jong lootje zich uit de harde bast van de rank wrikt - dat is de oerkracht van moeder natuur in een notendop. De energie van die roos vloeit in mij over. Ik schud de winter van mij af, en ook even de zorgen om de gevolgen van het virus.

Natuurlijk voel ik mij een bevoorrecht mens - ik heb tijd en ruimte om me van de wereld af te sluiten. Geen zorgen om kleinkinderen of kinderen die nu ziek zouden kunnen worden, en een lieve man die nu drie weken van huis uit les geeft. Toch, uit de grond van mijn hart kan ik zeggen: iedereen kan op elk moment zich even in zichzelf terugtrekken en kijken naar de 'de macht van het kleine' zoals dat vroeger heette.

Kniel even neer bij een speenkruidbloemetje, kijk omhoog naar de feestelijke groene linten van de treurwilg en weet - de zorgen zijn tijdelijk, de natuur is

eeuwig.

Kent u deze boom



Ceder, boom van macht en waardigheid

Lang voordat de Libanon-ceder aan het eind van de 17^e eeuw zijn intrede deed in Europese tuinen en parken, was hij al legendarisch en spreekwoordelijk. Als de meest indrukwekkende boom die in de Bijbel voorkomt wordt hij gezien als een koninklijke boom die zelfs door Jahweh in lofgezangen geprezen wordt. De ceder is de boomsoort die het meest in de Bijbel wordt vermeld. Het gaat dan om de Libanonceder. Zij wordt hier vaak gebruikt als symbool van macht en waardigheid, dapperheid en glorie, schoonheid en vruchtbaarheid. De Libanonceder zie je in Nederland zelden. De twee andere soorten zijn de Atlas ceder en de Himalaya ceder.

De naalden zitten in kransen bijeen op korte takjes, en wat meer alleen op langere takken. Ze hebben staande kegels die mij doen denken aan kleine bijenkorfjes.

Het duurt 18 maanden tot de zaden rijp zijn en de dekschubben zich van boven naar beneden openen. De zaadschubben vallen samen met de dekschubben uit, totdat alleen de rechtop staande kegelspil aan de tak overblijft.

Het mooie van deze en vele andere naaldbomen is, dat hij ook in de winter zijn naalden behoudt.

Het hout bevat olie dat er op een natuurlijke wijze voor zorgt dat het hout bestand is tegen rot, schimmel en insecten. Gedestilleerde etherische olie is dan ook een goede insectenverdrijver en werkt prima tegen motten.

Daarnaast wordt cederhout, net als zijn naaste familie, het vurenhout, ook vaak gebruikt als houtsoort voor bovenbladen van akoestische gitaren. Dit wordt gedaan vanwege hun erg goede tooneigenschappen.

Uit de media



In het Westerveldse Bos worden op woensdag 1 april weer herinneringsbomen geplant. Anneke Engelage, sinds 2012 secretaris van de Stichting Zwolle Groenstad, en Ria van Puffelen, bestuurslid van dezelfde stichting, over dit initiatief.

Stichting Zwolle Groenstad is een organisatie van vrijwilligers, die waakt over het behoud van bomen en groen in Zwolle. De stichting is betrokken bij herinrichtingen, beoordeelt kapaanvragen en dient zienswijzen in. Verder stimuleert Groenstad aanplant van bomen en organiseert het planten van herinneringsbomen. Dit laatste gebeurt sinds 1995, toen er 102 herdenkingsbomen werden geplant in het bos achter Zandhove. Sindsdien zijn er heel wat meer herdenkingsbomen geplant onder andere van 1998 tot 2009 in het Vegtlusterbos. Vanaf 2010 werden er herdenkingsbomen geplant langs het Kindertjesweilandenpad in het retentiegebied van de Westerveldse Aa bij Berkum, onder andere 76 linden en 4 eiken. Daar werd toen op een gegraveerd bord aan het begin van het pad met eigen teksten aangegeven waarom een herinneringsboom was geplant. Deze borden bleken echter te kostbaar. Dus is er nu een ander beleid: in plaats van een bord met teksten staat nu aan het begin van de herinneringslaan een bord met een QR-code. Bij scannen van deze code met een smartphone kunnen op de site van Zwolle Groenstad de teksten worden gezien.

Daarin geven de planters aan wat de reden voor het planten van de herinneringsboom is. Deze redenen kunnen zeer divers zijn: een afscheid, geboorte, overlijden, huwelijksjubileum of ter herinnering aan een huisdier. Er is veel mogelijk.

Het planten van herdenkingsbomen vindt twee keer per jaar plaats, één keer in het voorjaar en één keer in het najaar.

De eerstvolgende planting is dus op 1 april om 15.00 uur in het Westerveldse Bos. Hier zijn veel essen gekapt vanwege de essentaksterfte, waardoor er ruimte voor nieuwe bomen is ontstaan. Ditmaal worden er iepen geplant. Deze zijn ongeveer vijf jaar oud. Er is een nauwe samenwerking met de Rova die de bomen bestelt en onderhoudt en de gemeente die de locatie ter beschikking stelt. Tijdens de plantingsdag zijn de plantgaten voorgegraven door de Rova en staan de bomen klaar. Er is een tent, met voorafgaand aan het officiële moment

koffie en een kleine informele bijeenkomst. Vervolgens gaan de mensen die een herdenkingsboom hebben aangevraagd aan de slag en mogen zij het gat dichtscheppen. Na afloop is er nog een korte afsluiting.

Anneke en Ria vertellen tevens over samenwerking met de gemeente: steeds vaker wordt Zwolle Groenstad betrokken bij projecten van de gemeente. Ook Pro-Rail maakt van de expertise van de groenwaarnemers gebruik.

Carin van de Ploeg

Overgenomen uit de "Peperbus" van 4 maart 2020

NB: zoals u hieronder kunt lezen gaat deze planting dus niet door!

Internationale dag van het bos

21 maart is het de Internationale Dag van het Bos

De Verenigde Naties hebben deze dag in 2013 ingesteld en roepen iedereen op om op 21 maart stil te staan bij het belang van bossen en bomen. U weet waarschijnlijk wel dat er massale houtkap plaatsvindt in bv. Brazilië of Borneo waardoor ons milieu ernstig bedreigd wordt, maar ook in steden zijn bomen van waarde. Ze fungeren als watermanagers, biodiversiteitbevorderaars, luchtfilteraars en hittedempers en nog veel meer. Tijd om even stil te staan bij hoe belangrijk bomen voor de stad kunnen zijn. Helaas is de dag al voorbij, maar misschien is het een tip voor u om volgend jaar op die dag een boom te planten.

Planting Herinneringsbomen

Onze eerstvolgende planting zou op 1 april 2020 plaatsvinden. Maar u begrijpt wel dat vanwege het coronavirus die planting niet door kan gaan. De planters zijn hiervan al op de hoogte gebracht.

Nu hopen wij om in het najaar, ws. eind november, wel te kunnen planten. De datum zal tzt bekend worden gemaakt.

Bent u al donateur?

Wij vinden het fijn als u een donatie wilt overmaken op rek.nr. NL77 INGB 000397 4470.

Bent u nog geen donateur en wilt u onze stichting en ons werk ondersteunen en donateur worden? Heel graag! Vermeld u dan bij uw donatie "nieuwe donateur".



Facebook



Instagram



Website



Twitter

u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw gegevens [inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@zwollegroenstad.nl toe aan uw adresboek.

